



Protestantse
Kerk

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Magazine van de
Protestantse gemeente
Willemsoord-
Peperga/Blesdijke

de regenboog

- een boog van licht en leven -

Voorjaar 2025



Locatie en postadres:

Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke
Steenwijkerweg 159, 8338 LB WILLEMSOORD
kerk.willemsoord@hetnet.nl
website: <https://willemsoord.protestantsekerk.net>

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070
Ten name van:
Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke

Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97

Ten name van:
Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke

Contactpersonen:

Predikant: ds. Hetty Boot Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
☎ 06-30171185 ✉ boothetty@gmail.com

Scriba: Roelie Herijgers ✉ kerk.willemsoord@hetnet.nl

Koster: Tinie Winters
☎ 0521-588515 ✉ koster.willemsoord@hetnet.nl

Kerkenraad

Ouderlingen: Henry Bos ☎ 0521-514587
Janny Hop ☎ 0521-854343

Diakenen Rieta de Wagt (secr) ☎ 06-38584908
Roel Logchies

Kerkrentmeesters Adrie Winters (secr) ☎ 0521-588515
David Raggars
Roelie Herijgers

Contactpersonen verenigingen

Zondagsschool Ummie Spin ☎ 0521-588998

Chr. Vrouwenvereniging 'Martha'
Tinie Winters ☎ 0521-588515

Protestantse Gemeente Dienst (PGD)
Ypie Klarenberg ☎ 0521-588863
Janny Hop ☎ 0521-854343

Opgehaald worden?

Als u wilt worden opgehaald om de dienst bij te wonen,
dan kunt u contact opnemen met
Janny Hop (0521-854343)

In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze Regenboog alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken.

**Kerkdienst thuis luisteren?**

Onze diensten worden digitaal opgenomen en dit geluidsbestand is via internet te beluisteren: <https://kerkdienstgemist.nl>

Een veilige kerk

We willen graag dat je je veilig voelt in onze protestantse gemeente. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. We hopen dat je dit bespreekbaar kunt maken met predikant of ouderlingen. Lukt het je niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies? Onze vertrouwenspersonen helpen je graag. Dat kan ook anoniem.

Ds. Eric van Veen, vertrouwenspersoon
ericvveen@ziggo.nl of 06-53590904

Conny Hop-Schiere, vertrouwenspersoon
conny@doorbraakdoorinzicht.nl of 06-1498 0983

Van de redactie

De eerstvolgende verschijningsdatum van de 'Regenboog' is in de zomer van 2025.

De kopij moet uiterlijk binnen zijn op maandag 5 juni 2025.

Henrike Bos-Winters, Steenwijkerweg 194
✉ henry.bos@hetnet.nl
☎ 0521-514587

Hildagard Ruiters-van Beek, Paasloregeel 4
✉ h4ruiter@gmail.com
☎ 0521-589733



Beginnen bij het begin en besluiten met het slot

Alles heeft een begin en een eind. Voor zover het over ons aardse 'doen en laten' gaat, zal vermoedelijk niemand

daarover twijfelen. Alles heeft een begin en een eind. Elke dag, elke ontmoeting en ook elke eredienst, de vieringen in de kerken. We beginnen bij het begin en we besluiten met het slot. Het is een afwisseling van woorden en muziek: orgelspel, een welkom, een eerste lied, een bemoediging, een groet, een zegen, een gezongen amen. We zijn er vrijwel allemaal mee opgegroeid of in gegroeid. Misschien is het wel zó vertrouwd, dat je er nauwelijks over nadenkt. Toch nu wat gedachten over dat begin en over dat einde van de diensten. En dan nu niet over de muziek, maar over de liturgische woorden en wat daar achter zit. Gaandeweg de geschiedenis van de liturgie zijn er meerdere vormen ontstaan. Ik richt mij nu alleen op 'onze' traditie, beginnend met de bemoediging en de groet en eindigend met woorden van zegen.



Hoewel er ook onder predikanten variatie in kan zitten, hoort u van mij deze woorden:

*Onze hulp is te vinden in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon*

Dit noemen we een bemoediging en gelijk daarna wordt de groet uitgesproken:

*Genade voor u en vrede
van God, de bron van ons bestaan
en van Jezus, onze bondgenoot
Amen*

Het 'onze hulp' is letterlijk Psalm 124 vers 8. In de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, die we in de dienst horen, lees je 'Onze hulp is de naam van de HEER'.

Voor alle duidelijkheid, het woord HEER - in lettertype klein kapitaal - is de vertaling van letters JHWH. Dat is de naam van God, die afgeleid is van het Hebreeuwse werkwoord 'zijn'. Het is oorspronkelijk zó opgeschreven, dat het onuitspreekbaar en in principe onvertaalbaar is. Je kunt er ook geen Jahweh van maken! Talloze gesprekken hierover tekenen de geschiedenis. Elke uitspraak is gebrekkig en men moet - of beter mag - kiezen. Het 'zijn' van God klinkt dan vaak mee, zoals in de Aanwezige, de Zijnde, de 'Ik ben', de Ene, de God die er altijd is, de Eeuwige, de God die met je meegaat en meer. Bij de bemoediging kies ik dus voor 'de Eeuwige'.

Daarbij geeft Psalm 124 ons oorspronkelijk het woordje 'in' mee: 'Onze hulp is in de naam van de HEER'. Wie nu de betekenis daarvan kent, kan zijn of haar hulp dus vinden in Gods naam, in Gods aanwezigheid. Heel de bemoediging steunt op meer dan alleen op Psalm 124: 8. Ook Psalm 121: 2, Psalm 146: 6 en Psalm 138: 8 klinken mee. Zoek het op en je zult vinden.

De groet, die daarna klinkt, komt uit I Korintiërs 1 vers 3. Dit wordt wel de apostolische groet genoemd. En soms ook klinkt de groet voorafgaand de woorden van bemoediging.

Een 'rijk' begin van elke eredienst en ik kom daar aan het einde van dit schrijven nog op terug.

Elke dienst eindigt met woorden van zegen. En hoewel ook dit onder predikanten kan verschillen, volg ik graag en meestal de woorden van de priesterzegen uit Numeri 6: 24-26. God geeft Mozes de goede woorden. Mozes zal deze doorgeven aan zijn broer, de priester Aäron. In de oudere bijbelvertaling uit 1951, de NBG-vertaling, staat het er zo:

*De HERE zegene u en behoede u
de HERE doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig
de HERE verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede*

De bijbelvertaling uit 2004 zoekt een evenwicht tussen uitleg en begrijpelijkheid:

*Moge de HEER u zegenen en u beschermen
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven*

En zo wordt Gods naam over het volk uitgesproken, zegt de bijbel. Meer nog, in de oudere vertaling lezen we, dat die naam zo 'op de Israëlieten wordt gelegd', als een zegen. Aäron strooit als het ware Gods naam uit over het volk, opdat die als een zegen op hen neerdaalt. 'Rijke zegen' noemde Johannes de Heer het in zijn lied 132;

Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer...

Voor velen klinken de oudere zegenwoorden bekender in de oren, dan de nieuwere. Van mij hoort u de sfeer en het vertrouwen van de oudere woorden, met niet alleen 'u', maar vaak ook 'ons'. Opdat Gods zegen op ons allen wordt gelegd, om het op te vangen, toe koesteren en door te geven. Om te worden, wat we krijgen:

*De Eeuwige zegene ons en bescherm ons
de Eeuwige doet zijn aangezicht over ons lichten
en is ons genadig
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede*

Een 'rijk' einde van elke eredienst. Woorden, waarop wij antwoorden met het gezongen 'amen' en achter dat 'amen' staat nooit een punt! Want met de beaming van de zegen zeg je 'zo is het'. Mét God ga je de dag en het leven weer in. Amen is geen eind. We worden ermee op weg gezet. Het zet geen punt, maar laat het open; de open ruimte van een nieuw begin. Rijk. En zoals beloofd kom ik daarop nu op terug.

We beginnen elke viering 'rijk' en we sluiten 'rijk' af. Gods nabijheid wordt als rijkdom over ons uitgestrooid. Wij ontvangen. Met hart en ziel. En wij mogen ontvangen met al onze zintuigen.

Ontvangen, dat is ook opvangen. Met open oren, open ogen, open handen, open hart... En ja, velen van ons hebben geleerd, dat je bij het begin en het einde van de dienst met gesloten ogen luistert. Dat is goed en mag altijd, maar het hóeft niet... Kijk eens wat er gebeurt als je 'alles' open zet. Vang dat, waarop je mag vertrouwen, eens op met al je zintuigen. Hoe zou dat zijn...

Vele jaren geleden liet een oude kerkganger mij dit zien. In zijn rolstoel kwam hij kwam trouw naar de wekelijkse vieringen in het verzorgingshuis. Altijd vriendelijke ogen bij binnenkomst. Gaandeweg de dienst dommelde hij meestal in. Tot het moment van zegen. Dan gingen zijn ogen open, kwam zijn hoofd omhoog. En met een opgeheven hoofd en grote stralende ogen keek hij mij dan aan. Geen moment van de zegen wilde hij missen. Elk woord hoorde hij, zag hij, voelde hij. Om even later met dankbare vriendelijke ogen weer weg te rijden. Al zou dit laatste het enige zijn - ik heb het hem nooit meer kunnen vragen - maar al zou dit laatste het enige zijn waarvoor hij kwam, dan was het meer dan genoeg...

Voor de tijd die komt, wens ik u en jullie allen Gods hulp, vrede en zegen toe.
Met een groet,



Ds. Hetty Boot



Met het oog op de toekomst

Onder deze titel willen we u als kerkenraad informeren over het reilen en zeilen in onze kerkelijke gemeente. Een bewuste keuze om positief naar de toekomst te blijven kijken.

We kijken terug op een mooie kersttijd. Goede en sfeervolle diensten in Willemsoord en Blesdijke. Ook de filmavond in het lokaal op woensdag 26 februari waar we de film 'le fils de l'Autre', 'de zoon van de ander' bekeken was indrukwekkend. De film liet de spanningen zien die er zijn tussen Joden en Palestijnen. Zij leven los van elkaar, tot het leven anders beslist. Twee 18 jarige jongens, een Jood en een Palestijn blijken bij hun geboorte per ongeluk verwisseld te zijn. De film volgt de twee families, die door de omstandigheden worden gedwongen, om anders te kijken naar hun identiteit, hun waarden en overtuigingen.



Nieuwe Paaskaars

Met Pasen zal een nieuwe Paaskaars de kerk worden binnengebracht. Dit jaar hebben we gekozen voor de kaars hiernaast. De kaars heeft verschillende afbeeldingen: de alpha α (het begin) en de omega Ω (het einde), De Chi Rho $\chi\rho$ is een van de vroegste vormen van het christogram, en de duif als teken van vrede en de neerdalende Heilige Geest.

Bezetting

De kerkenraad is nog steeds niet helemaal volledig. We missen nog een diaken en een ouderling. We hebben u nodig om onze gemeente te blijven ondersteunen en dienstbaar te leiden. Help ons de visie en missie van onze kerk te realiseren. Denk en help mee in het versterken van de banden binnen onze gemeente. Draag bij aan belangrijke beslissingen en ondersteun onze activiteiten en programma's. Als u geïnteresseerd bent of meer wilt weten over wat het inhoudt om kerkenraadslid te zijn, neem dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Laten we samen bouwen aan een sterke en liefdevolle gemeenschap.

Ook zien we de laatste jaren een langzame terugloop in het kerkbezoek. Dit is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, want de gemeente dat zijn we allemaal samen. De zondagse dienst speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van mensen. Minder bezoekers betekent ook minder gelegenheid voor gemeenschap en sociale steun. Graag horen we ook van u de behoeften en wensen. Wat mist u? Wat ziet u graag anders? Hoewel de uitdagingen groot zijn, blijven we positief. Met elkaar en voor elkaar willen wij ervoor zorgen dat de kerk een levendige en relevante plaats blijft met hoop, geloof en de overtuiging dat we samen sterker staan nu en de toekomst.

Trots op de redactie van de Regenboog

Wat ziet de vernieuwde Regenboog er mooi uit! Alle lof voor de redactie van de Regenboog, Hildagard en Henrike die iedere keer weer hun best doen om er een mooie uitgave van te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,

Henry Bos
voorzitter

Roelie Herijgers-Duursma
scriba a.i.



'Nieuw uitstraling' voor Regenboog

De Regenboog is vernieuwd. Een magazine in kleur, modern en eigentijds! Natuurlijk is de inhoud het belangrijkste maar de 'verpakking' maakt het lezen leuker en we hopen dat het blad nog meer gelezen wordt.

De wereld om ons heen verandert, steeds meer wordt digitaal en we hebben met de kerkenraad gesproken over de toekomst van de Regenboog. Wij willen meegaan met de tijd en het doel van ons kerkblad is meer dan alleen informatie geven. Het is onze verbinding met u.

Graag blijven we als kerk met u verbonden, via de kerkdiensten of andere bijeenkomsten, in persoonlijk gesprekken en niet in de laatste plaats via de Regenboog.

Wat is er veranderd? Het is u natuurlijk al opgevallen: alles is in kleur. Foto's en plaatjes in kleur verrijken berichten en leest ook prettig. Een heldere en moderne lay-out maakt dat de Regenboog oogt als een magazine dat gelezen en verdient om herlezen te worden. Geeft u het blad ook door aan uw burens of kennissen die geïnteresseerd zijn.

We hebben ook nagedacht om over te gaan naar alleen een digitale versie of nieuwsbrief. Dat gaan we niet doen. We denken dat alleen een digitale versie minder mensen bereikt, oppervlakkiger is en is de gejaagdheid van deze tijd snel in de digitale prullenbak verdwijnt. Wel blijft de Regenboog via onze website te downloaden, dus altijd heeft u de Regenboog bij de hand.

We willen gaan proberen om meer met vaste categorieën en onderwerpen te gaan werken die ook op 'vaste' plaatsen in de Regenboog te vinden zijn.

De 'oude' Regenboog verscheen vijf maal per jaar en was gekoppeld aan de feestdagen, daardoor kwamen in de eerste helft van het jaar de uitgaven soms wat snel achter elkaar. We gaan nu over naar vier maal per jaar en koppelen dat aan de seizoenen:

- Voorjaar: eind maart/begin april
- Zomer: eind juni/begin juli
- Herfst: eind september/begin oktober
- Winter: eind december

Reactie aan de redactie

Wij waarderen uw reactie en nodigen u uit om uw mening te delen over de nieuwe stijl. Heeft u suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten, zodat wij de Regenboog kunnen blijven verbeteren. Natuurlijk blijven we ook graag uw kopij ontvangen. Stuur het naar de redactie: h4ruiter@gmail.com of henry.bos@hetnet.nl.

We hopen dat u net zo enthousiast bent over de nieuwe Regenboog als wij en dat het vernieuwde kwartaalblad een nog grotere bron van inspiratie en verbinding zal zijn binnen onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Hildagard Ruiter & Henrike Bos



Concerten in onze kerk!

Roon Staal op 9 mei

Als de eerste tonen hoorbaar zijn wordt het muisstil in de zaal. Het prachtige pianospel en de warme tenorstem vallen als een warme deken om je heen. Zowel Nederlands als Engelstalige songs passeren de revue en brengen het publiek in vervoering. Singer-songwriter Roon Staal toert weer door Nederland met zijn concerten en doet vrijdag 9 mei om 20.00 uur de sfeervolle PKN kerk in Willemsoord aan.



Al vanaf jonge leeftijd stond Roon Staal in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Miserables, Tommy, Rembrandt en Petticoat, waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award. Deze grotere theaters hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de kleinere theaters en kerkjes, waar Staal langs toert met zijn stijlvolle pianoconcerten.

Roon Staal is als geen ander in staat de emotie en het verhaal van elk lied over te brengen aan de luisteraar. Art Garfunkel, van het legendarische duo Simon & Garfunkel, herkende dit talent en bezocht Staal thuis in Noord Holland. Zij raakten bevriend, wat er vervolgens voor zorgde dat Roon Staal de openingsact van Garfunkel mocht verzorgen bij een Europese tour.

Tijdens het concert speelt Roon Staal bekende coversongs van Boudewijn de Groot, ABBA, Simon & Garfunkel en vele anderen en brengt hij zijn prachtige eigen werken ten gehore. Daarnaast neemt hij u mee in zijn leven door het vertellen van persoonlijke verhalen. Kortom, het belooft een warm en intiem Lenteconcert te worden.

U bent van harte uitgenodigd om het concert op 9 mei bij te wonen. Tickets kosten 22,50 p.p. en kinderen t/m 17 jaar betalen slechts 12,50. Meer informatie kunt u vinden op de website www.roonstaal.com Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06 333 59595.

Eric Vloeimans m.m.v. Ensemble Noordpool Orkest

Speciaal, bijzonder en uniek. Muziek in het Monument is een reeks concerten op historische locaties in de Koloniën van Weldadigheid. In vier verschillende kerken geven gerenommeerde artiesten - onder begeleiding van een ensemble van het Noordpool Orkest - een speciaal, bijzonder en uniek concert. Laat je verrassen!

Eric Vloeimans m.m.v. Ensemble Noordpool Orkest komt op zondag 27 april 2025 naar de koloniekkerk Willemsoord

- Aanvang 15.00 uur
- Zaal open vanaf: 14.30 uur
- Entreprijs: € 15,- per persoon

Eric Vloeimans (1963) is een improviserend trompettist en componist die de term 'jazz' voor zijn muziek te beperkend vindt. Zijn werk wordt gekenmerkt door een melodische en lyrische kracht, en een karakteristiek, individueel geluid dat in de meer ingetogen stukken fluwelig of fluisterend wordt genoemd. Zijn motto is: 'Ik maak muziek voor miljoenen, maar die heb ik nog niet allemaal bereikt'. Hij geeft daarbij echter nooit toe aan de smaak van het grote publiek, en blijft altijd zichzelf.



Veertigdagentijd en meer

Deze Regenboog omvat de tijd, waarin we twee kerkelijke feesten vieren, Pasen en Pinksteren. Een tijd, waarin we de dagen tellen, elke dag weer opnieuw. Aftellen totdat... Zeven weken gaan we tot Pasen en zeven weken gaan we vanaf Pasen. Zo bereiden we ons voor op wat komt, soms bezinnend en ingetogen, soms vrolijk en vol 'hosanna'. Soms aardedonker, soms uitbundig licht.

Op woensdag 5 maart, Aswoensdag, begon de veertigdagentijd. We tellen de dagen van Aswoensdag tot en met de zogenoemde Stille zaterdag; dat is vier dagen én zes weken zes dagen. De zondagen - als dagen om te vieren - vallen buiten de telling. Na veertig dagen is het dan Pasen.

Daarna begint de vijftigdagentijd; misschien is die aanduiding iets minder bekend. De periode van de zondag van Pasen tot en met de zondag van Pinksteren omvat vijftig dagen. Het is zeven weken paastijd en daarin tellen de zondagen wél en onmisbaar mee. In die periode breekt na veertig dagen de Hemelvaartsdag aan en tien dagen later is het Pinksteren.

Zo wordt er heel wat geteld én heel wat bewaard in de liturgische geschiedenis van de kerk. De zondagen worden als vierdagen hoog gehouden. De waarde van het getal veertig staat stevig verankerd. Het is symbool voor het leven, voor levenstijd en leertijd, voor toelevens naar iets nieuws. Als veertig voltooid is, komt er een nieuwe begin.

Pasen is een feest van een nieuw begin. Hemelvaart duidt op een ander nieuw begin. Pinksteren is een feest van een nieuw begin. Zelfs na de donkerste nacht van Goede vrijdag staat Jezus op in het licht van Pasen. Zelfs na de leegte van de Hemelvaart komt er iets nieuws, geestkracht, levenskracht, om nooit zonder God te hoeven zijn. Het gebeurt op de vijftigste paasdag, die dag van voltooiing, die dag waarop de tijd 'vol' is. Pinksteren.

Pinksteren is in het Grieks 'pentekoste', 'vijftig' betekent dat. Onder andere klinkt hierin mee de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Zeven weken was het volk Israël onder weg naar de berg Sinaï. Op de vijftigste dag verschijnt God, de Eeuwige, de 'Ik ben' aan Mozes en wordt het verbond tussen God en mensen gesloten. Op de vijftigste dag begint een nieuwe tijd. Daarnaast sloten de oudste christelijke gemeenten zich met de viering van het pinksterfeest aan bij de Joodse viering van het 'wekenfeest'. Met Pasen begint de oogst. Zeven weken later met Pinksteren wordt de oogst afgesloten. En dat vier je, voluit en met dank aan de Eeuwige.

Kort na Pasen komen de 4e en 5e mei, dagen van herdenken en nadenken. Op 4 mei herdenken we samen de ontelbare gestorven levens, waarop onze vrijheid is gebouwd. Samen stil worden. Zonder de grenzen van ras, geloof, kerk of overtuiging. Samen voelen dat dit herdenken broodnodig is. Op 5 mei beseffen en vieren we vrijheid en vrede, dankbaar en nadenkend over de kwetsbaarheid daarvan, de waarde. Wij zijn ons er allemaal van bewust dat de na-oorlogse woorden 'dit nooit meer' gefaald hebben. Wij zien allemaal hoe de tijd een golfbeweging is. Ideologieën, die eens voorbij leken, komen weer op en trekken mensen aan. Alsof het geen kwaad kan. Alsof het vergeten is, de deportatie-treinen, de concentratiekampen, de gaskamers. Alsof de ene mens meer waarde zou hebben dan de andere. Alsof het vergeten wordt, de puinhopen en de doden van vandaag. Alsof vergeten wordt, dat wij, mensen, elkaar gegeven zijn om in aandacht en liefde mens te worden en te zijn.

Laten we nooit vergeten, dat wij allen de opdracht hebben om te zorgen voor de aarde en al wat leeft, opdat we de wereld in vrede kunnen doorgeven aan de generaties na ons, onze kinderen. Opdat voor hen elk vaderland en elke moedergrond goede grond zal zijn, waarop het leven opbloeit. Met 4 en 5 mei klinkt één onophoudelijke roep om léven. Voor ieder. Altijd. In vrede. Dona nobis pacem...

ds. Hetty Boot



Favoriete liederen

Tussen Pasen en Pinksteren staat op zondag 18 mei een speciale zangdienst op het programma, een zangdienst die zal worden opgebouwd uit uw eigen liederen. Want voorgangers mogen altijd alles uitzoeken, maar wat vindt u mooi?

Wat is uw favoriete lied? Welk lied zou je nog eens of altijd al willen zingen?

Er mogen een 1e, een 2e en een 3e keuze worden opgegeven. De 1e keuzes probeer ik zoveel mogelijk in de dienst op te nemen. Mocht dit niet lukken, dan kies ik uit een 2e of 3e keuze, zodat u altijd iets herkent.

Hieronder vindt u al een uitnodiging, waarmee u liederen kunt opgeven. Ook zal na Pasen op verschillende zondagen deze uitnodiging op papier en na de dienst bij de uitgang worden uitgedeeld. Zo komt het hopelijk bij jullie allen terecht. En zo hopen we op een mooie zangdienst op zondag 18 mei a.s. Ook als je geen lied opgeeft, bent je zeer welkom om mee te zingen!



ds. Hetty Boot

Invulformulier

Van een lied graag de eerste regel vermelden. En als u weet uit welke bundel een lied komt en welk nummer het heeft, is het fijn als dat erbij staat. Is bundel en nummer niet bekend, dan ga ik ernaar op zoek.

1e keuze

2e keuze

3e keuze

Dit A4-tje mag in de brievenbus bij de pastorie of uw keuze mag via mail of telefoon aan mij worden doorgegeven. Dat kan tot maandag 12 mei. Ik hoop op een mooi muzikaal avontuur!

Met een groet,

ds. Hetty Boot



Steenwijkerweg 157
06-30171185
boothetty@gmail.com

De Groene Wens Boot

Eind vorig jaar werd in een collegiaal overleg onze aandacht gevraagd voor de Stichting Groene Wens Boot. Een organisatie, die ik nog niet kende én waarvan ik de gegevens van harte doorgeef. De Groene Wens Boot is een comfortabele, volledig elektrische fluisterboot, die kan worden gehuurd. De boot is speciaal gebouwd voor mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking. Tijdens een boottocht kunnen zij samen met anderen - familie, vrienden, dierbaren - genieten van de natuur in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. De boot wordt gevaren door ervaren schippers, die dit werk als vrijwilliger oppakken. Ligplaats en vertrekpunt is Ossenzijl.

Op de boot is plaats voor 10 gasten, waarvan er twee in een rolstoel meekunnen of in plaats van twee rolstoelen één rolbed. Alles is gelijkvloers. Ook het overdekte achterdek en de stuurhut zijn toegankelijk voor de rolstoel. Invaliden toilet en tillift zijn aanwezig. En in het keukentje kunnen eigen dranken en etenswaren worden klaargemaakt. Er is verwarming aan boord, maar in de winterperiode ligt de vaart stil. Onder het voorbehoud van weersomstandigheden vaart de boot elk jaar van 15 maart tot 15 november. Zoekt u samen een ontspannen dag uit, maar houden beperkingen u tegen? Denk dan eens aan deze Groene Wens Boot. Er wordt een heerlijk rustige vaart beloofd.

De Groene Wens Boot
Hoogeweg 27, 8376 EM Ossenzijl
Miep Weemstra, 06-83593902
info@groenewensboot.nl
www.groenewensboot.nl

ds. Hetty Boot



Zangdienst 'Op weg naar Emmaüs'

Op zondag 27 april, de zondag na Pasen, is er een zangdienst. De ouderlingen Janny Hop en Henry Bos hebben deze dienst voorbereid. Er is in deze dienst geen overdenking, maar we zingen en horen woorden over dat aansprekende verhaal: de Emmaüsgangers. Twee diep teleurgestelde mensen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Waarom moest Jezus dood? Vragen ze zich af. Dan krijgen ze gezelschap van een derde, die vragen stelt en begint te vertellen. Hij gaat met hen mee naar hun huis, breekt en deelt het brood, en zij herkennen....

Een prachtig verhaal waar we mooie liederen over gaan zingen, teksten en verhalen over horen. U bent van harte welkom op 27 april om 9.30 uur.





Toekomst

Hoe gaat het met je?

Een vraag die vaak gesteld wordt. Soms wat achteloos in het voorbijgaan. Dan weer met interesse. Hoe gaat het echt met je? Vanuit een oprechte belangstelling.

Ontmoetingen van mens tot mens doen er toe.

Oprechte belangstelling voel je. Je doet er toe. Je wordt als het ware een beetje opgetild. Je wordt gezien in jouw situatie. Er is een klik over en weer. Je komt thuis, bij jezelf, bij de ander. Obstakels, als die er zijn, worden geslecht. Wonderlijk.

In dit Lucas jaar staan ontmoetingsverhalen centraal. Tussen Jezus en mensen uit heel verschillende situaties, met heel verschillende achtergronden. Van hoog tot laag, rijk en arm, tussen ouders en kinderen, broers en zussen, zieken en gezonden, vriend en vijand, mensen die eenzaam zijn, mensen aan de rand van de samenleving.

Jezus heeft oog voor hen. Hij ziet ze, hij is met hen begaan. Hun situatie raakt hem in al zijn vezels. Hij ziet de mens in de mens.

Bijvoorbeeld Lucas 13, 10: over de kromgebogen vrouw. In de ontmoeting met Jezus krijgt ze kracht zich op te richten. Ze vindt haar veerkracht terug. Je zult maar achttien jaar lang kromgebogen door het leven moeten gaan. Je gezichtsveld is beperkt. Je verliest mensen om je heen. Je kunt je werk niet meer naar behoren doen. Om depressief van te worden. Een kwaal die je niet zomaar van je af kunt schudden. Al zou je het nog zo graag willen. Je gaat getekend door het leven. Je durft je niet te laten zien. De kromgebogen vrouw houdt zich op in de schaduw van de synagoge. Als Jezus komt, wordt een oud verlangen in haar wakker. Misschien, ooit, een rechte rug? Om me heen kunnen kijken? Groeten, meedoen, perspectief?

Jezus voelt en ziet haar verlangen door haar angst en onzekerheid heen. Hij spreekt haar aan en zegt: "Vrouw, u bent van uw kwaal verlost." Hij legt haar de handen op. Hij raakt haar aan. Ze recht haar rug en jubelt het uit. Zo gelukkig is ze. Een nieuwe kans. Haar leven kan opnieuw beginnen. Ze telt mee.

Commentaren blijven niet uit. Kan dat zomaar? En dan nog wel op de sabbat? Veel mensen zijn blij voor haar. Ze sluiten haar in hun armen. Ze telt mee!

Stille gebeden vol hoop en verlangen hebben dit waar gemaakt: een rechte rug, de toekomst tegemoet.

Lies van Veldhoven



Ranglijst Christenvervolgung 2025: 380 miljoen christenen vervolgd



380 Miljoen christenen hebben wereldwijd te maken met zware vervolging en discriminatie om hun geloof in Jezus Christus. De invloed van autoritaire regimes zoals in Centraal-Azië en het wijdverspreide geweld in Sub-Sahara Afrika spelen een belangrijke rol in de toename van vervolging en discriminatie. In landen als Algerije, Libië en Afghanistan gaat de kerk, die al enorm onder druk stond, ondergronds. Noord-Korea staat voor de 23ste keer op de eerste plek van de Ranglijst Christenvervolgung, de lijst van vijftig landen waar christenen het zwaarst vervolgd en gediscrimineerd worden om hun geloof in Jezus Christus.

Opvallend is de toename van autoritaire regimes in Centraal-Azië. Zij stellen met harde hand hun positie veilig en bieden geen ruimte voor andersgelovigen en andersdenkenden. Kirgizië komt als nieuwkomer gelijk op de 47ste plek binnen. Tot 2021, voordat president Japarov aan de macht kwam, stond Kirgizië bekend als het minst autoritaire land van Centraal-Azië. Sindsdien zijn er echter tal van beperkende maatregelen ingevoerd die ook de religieuze vrijheid aantasten. Het geweld tegen kerken is toegenomen, variërend van vandalisme tot invallen tijdens kerkdiensten. In buurland Kazachstan is vergelijkbare overheidscontrole te zien.

In landen die gebukt gaan onder burgeroorlog, zoals Soedan, Jemen en Myanmar, is het overgrote deel van de bevolking slachtoffer in de strijd. Christenen en vaak ook andere minderheden zitten in deze situaties klem tussen twee vuren of worden ten onrechte geassocieerd met een van de strijdende partijen. De wetteloosheid van het moment geeft vervolgers daarnaast mogelijkheden om met hen te doen en laten wat ze maar willen.

Net als voorgaande jaren is het verder escalerende geweld in Sub-Sahara Afrika een groot punt van zorg. In dertien van de vijftien landen op de ranglijst die in dit gebied liggen zijn de geweldsscores extreem hoog. Nigeria staat al jaren bekend als het meest gewelddadige land voor christenen. Het aantal aanvallen nam toe, waarbij in vergelijking met de vorige rapportageperiode minder doden vielen te betreuren.

Overheidsdruk heeft ook tot gevolg dat de kerk ondergronds gaat. In Algerije zijn vrijwel alle protestantse kerkgebouwen gesloten. In Libië is de piepkleine christelijke gemeenschap enorm op haar hoede voor geweld en arrestaties, zoals in maart 2023. Het brute bewind van de Taliban heeft het kleine groepje christenen in Afghanistan nog verder onder de radar en in een isolement gedreven.

“Het aantal van ruim 380 miljoen christenen overweldigt me”, zegt Maarten Dees, directeur van Open Doers. “De vijftig landen van de Ranglijst Christenvervolgung laten een wereld van lijden zien. Een orgie van geweld in Sub-Sahara Afrika. Verstikkende regimes in Noord-Korea en Afghanistan. Autoritaire overheden die de dienst uitmaken zoals in Centraal-Azië, China en India of juist falende overheden die geweld maar laten gebeuren en ongestraft laten. Vrijheid van religie en levensovertuiging is een groot goed, maar helaas zien we in de landen van de ranglijst en ook buiten de top 50 een verdere verslechtering van die vrijheid plaatsvinden.”

Top 10

1. Noord Korea
2. Somalië
3. Jemen
4. Libië
5. Soedan
6. Eritrea
7. Nigeria
8. Pakistan
9. Iran
10. Afghanistan



Nieuws van de PGD

Onlangs is Benia Lenstra verhuisd naar Steenwijkerwold. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor de PGD en wensen haar een goede tijd toe in Steenwijkerwold en hopen dat zij zich daar spoedig thuis zal voelen.

Haar nieuwe adres is : Vredenburg 150; 8341RT Steenwijkerwold

Gelukkig hebben we Joke en Cor Sijbesma bereid gevonden om de wijk van Benia erbij te nemen. Fijn dat jullie dat willen doen!

Met een hartelijke groet, Jannie en Ypie

the passion

The Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV voor iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan. De vijftiende editie

vanuit Terneuzen is op donderdag 17 april 2025 live te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

De namen van de cast van *The Passion 2025* zijn bekend. Wie zie je op 17 april 2025 op het podium in Terneuzen voor de vijftiende editie van *The Passion*?

- Acteur Dorian Bindels speelt dit jaar de hoofdrol van Jezus. Je kunt hem kennen van zijn hoofdrol in de oorlogsmusical '40-'45.
- Zanger Eva Simons speelt dit jaar de hoofdrol van Maria. Je kunt haar kennen van haar wereldwijde pophits of als jurylid van Idols
- Vlogger en rapper Défano Holwijn speelt dit jaar de rol van Petrus. Hij werd bekend met zijn straatinterviews op YouTube, ook kun je hem kennen van zijn rapnummers.
- Zanger en acteur Vajén van den Bosch speelt dit jaar de rol van Maria Magdalena. Ze speelt momenteel de hoofdrol in Frozen De Musical.
- Presentator Eddy Zoëy vertolkt de rol van Judas. Je kunt hem kennen als presentator van RTL Boulevard en Expeditie Robinson.
- Acteur Guido Spek vertolkt de rol van Ongelovige Tomas. In Goede tijden, slechte tijden speelde hij jarenlang de rol van Sjoerd Bouwhuis.
- Cabaretier Richard Groenendijk vertolkt dit jaar de rol van Pilatus. Naast zijn theatervoorstellingen kun je hem kennen als Jopie Parlevliet of van zijn deelnames aan Ranking the Stars.

Goede Vrijdag: lezen van het Lijdensverhaal volgens het Johannesevangelie

Deze dienst op Goede Vrijdag heeft het karakter van een wake. De ouderlingen Janny Hop en Henry Bos lezen het Lijdensevangelie. Dit jaar naar de beschrijving van Johannes.

De lezingen worden afgewisseld met de mooie en aangrijpen-de liederen die bij het lijden en sterven van Jezus horen. Ook horen we een paar koralen uit de Johannes Passion. Met elkaar en voor elkaar willen we een dienst houden van stil protest tegen alle dood, in naam van Jezus, de levende. Een uur van eerbied, van liefde voor het leven, in het aangezicht van de dood.



Kerkschoonmaak

Onze prachtige kerk is een plek van samenkomst, inspiratie en rust. Om ervoor te zorgen dat onze kerk altijd straalt en iedereen zich welkom voelt, hebben we jullie hulp nodig!

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een handje willen helpen bij het schoonmaken van de kerk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze kerk er tiptop uitziet en een aangename plek blijft voor iedereen.

 Wanneer: maandag 7 april vanaf 8.30 uur.

Of je nu een ervaren schoonmaakspecialist bent of gewoon graag je steentje wilt bijdragen, iedereen is welkom! Samen maken we er een gezellige en productieve ochtend/dag van. Natuurlijk zorgen wij voor koffie, thee als bedankje voor jullie inzet. Je kunt je opgeven bij onze koster Tinie Winters tel. 0521-588515.

Kom en doe mee, en laten we samen onze kerk laten stralen!



De Kerkrentmeesters

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is bedoeld om te zorgen voor contact met gemeenteleden. Ieder gemeentelid krijgt voor zijn/haar verjaardag een kaartje van het verjaardagsfonds in de bus. Na een aantal dagen komt een vrijwilliger van het fonds met een collectebus bij u aan de deur. Als u mee wilt doen kunt u hierin uw bijdrage geven voor het werk van het verjaardagsfonds. Het geld dat wordt opgehaald, wordt ingezet voor het onderhoud en de inrichting van het lokaal achter de kerk. Van dit lokaal wordt gebruik gemaakt door o.a. vrouwenvereniging "Martha" en de zondagsschool en er worden vergaderingen gehouden.

Op maandagavond 20 januari jl. hebben we de busjes van het verjaardagsfonds weer geleegd. In totaal hebben we het mooie bedrag van € 511,50 mogen ophalen. Een deel van het bedrag is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe stofzuiger zodat de koster het lokaal weer netjes kan houden.



Meedoen is geheel vrijblijvend maar wordt zeer gewaardeerd.

(Cor Sijbesma ontbreekt op de foto)

Hartelijk dank aan alle gulle gevers en natuurlijk aan de lopers voor hun tijd en inzet!



Kerkbalans 2025

In de periode van 11 januari tot en met 1 februari is de actie kerkbalans 2025 weer gehouden. Op 4 februari is de telavond geweest. De eerste telling bedroeg € 21225,00. Door nagekomen toezeggingen is dit nu € 21725,00 bijna 2% meer dan vorig jaar. Wij willen u allen hiervoor hartelijk dank zeggen en de trouwe lopers voor de kerkbalans eveneens hartelijk bedanken.

De Kerkrentmeesters

Opbrengsten Collectes

Diaconie		Kerkrentmeesters		
november	153,35	november	259,25	gift 10,-, 50,-
december	414,95	december	382,14	
januari	63,33	januari	139,56	gift 10,-
februari	186,88	februari	166,30	gift 100,-, 100,-, 50,-
bandrecorder	44,00			



Allen hartelijk dank voor uw gaven namens diaconie en kerkrentmeesters

Collectedoelen

Op Witte Donderdag vieren we weer het avondmaal. Ditmaal is de avondmaalscollecte voor Stichting Present. Via Present kun je zelf of als groep hulp bieden in je eigen woonplaats. Je helpt mensen die leven in eenzaamheid, armoede of kampen met een slechte gezondheid.



Present geloofd dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil of komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms ontbreekt de schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Zij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present-beweging van omzien naar elkaar versterkt. Daarom willen wij graag een gift geven aan deze stichting zo helpen wij ook een beetje mee.

De avondmaalscollecte op 22 juni is voor kinderen in de knel.

Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en tot bloei kunnen komen. Ook deze collecte bevelen wij van harte bij u aan.



Namens de diaconie alvast bedankt.
Roel en Rieta

Digitaal bijdragen?

Kerkrentmeesters: IBAN: NL34 INGB 0000 935070

Ten name van: Rentmeesters Prot. Gem. Willemsoord, Peperga, Blesdijke

Diaconie: IBAN: NL89 RABO 0361 2993 97

Ten name van: Diaconie Protestantse gemeente Willemsoord-PepergaBlesdijke

Collectemunten

Collectemunten zijn te koop bij Dedden IJzerwaren en Gereedschappen. Collectemunten hebben een waarde van € 0,75 en worden in een zakje van 20 stuks verkocht (€ 15,- per zakje). U krijgt een kwitantie voor uw eigen administratie.



Nieuws van Christelijke vrouwenvereniging "Martha"

MARTHA

We hebben onze jaarvergadering weer gehad en gaan nu weer verder met het seizoen.

Op 19 maart komt Dhr. Marchel Tissing ons iets vertellen over fietstocht naar Santiago de Compostella.

Op 16 april hebben we een paasviering m.m.v. ds. Hetty Boot.

Op 21 mei komt er iemand van de bibliotheek ons daarover wat vertellen.

Op 7 mrt hebben we een dienst van Wereldgebedsdag gehad. We hebben meegedaan om het gebed opnieuw de wereld rond te laten gaan. Dit jaar was de orde van dienst gemaakt door vrouwen van de Cookeilanden. Zij hadden zich verdiept in het thema: "I Made You Wonderful", gebaseerd op Psalm 139:1-18. Het programma van 2025 nodigde ons uit in de blijdschap dat iedereen met zorg en liefde door God is gemaakt. Als we deze diepe waarheid kunnen ontvangen, verandert alles in ons leven en beginnen we van binnenuit te stralen en te schitteren. We leerden ook hoe we elke andere persoon moeten behandelen als iemand die door God prachtig is gemaakt.



Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. We komen elke derde woensdagmiddag samen in het gebouw bij de kerk. Contributie bedraagt 30 euro per seizoen.

Nieuws van de zondagsschool

We kijken terug op een heel mooi kerstfeest als afsluiting van 2024 en met veel enthousiasme zijn we 2025 begonnen. We gebruiken kinderwoorddienst als leidraad met mooie bijbelverhalen, bijpassende gebedjes, knutsels en spelletjes. Het is ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen er hun eigen invulling aan geven. Op stapel staan natuurlijk nog Palmvasen met het versieren van de paasstokken en Pasen maar dat duurt nog een tijdje. Zondagsschool is om de week in het lokaal achter de kerk. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te schuiven.

Groetjes, *de leiding*



*Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.*

*Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.*



*Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.*

tekst: Huub Oosterhuis

Nieuws van de Indiase zendingsprojecten

De diaconie steunt mede namens u zendingsprojecten in Zuid-India. Hieronder leest u daar meer over. In november bezochten wij de zendingsprojecten. Namens de diaconie en dus ook namens u mochten wij een gift overhandigen.

Kindertehuis in Hubli

Het is altijd een feestje als we het kindertehuis bezoeken. Samen met de kinderen en een aantal voormalige jongeren die in het weeshuis zaten hebben we leuke uitjes gemaakt. Ze waren erg dankbaar voor de gift die is besteed aan schoolgeld, (kerst)kleding en benodigdheden voor het weeshuis.



Er zijn momenteel acht kinderen in het weeshuis opgenomen. De etage die gehuurd wordt is niet zo groot. De meisjes slapen op een kamer en de jongeren slapen in het woonvertrek.



Evangelische kerk in Dharwad

We werden allerhartelijkst ontvangen in de ECI kerk van ds. Shyam. De diensten zijn kleurrijk, feestelijk en duren lang. Tweeënhalf uur is niets, kortom een lange zit, maar de vriendelijkheid van de mensen is het dubbel en dwars waard. Met de gift is de kerk geschilderd, zijn er kerstcadeautjes voor de kinderen gekocht, en dekens voor de allerarmsten. Ook hebben we namens onze gemeente een kanselbijbel geschonken in de lokale taal.

Omdat foto's meer zeggen dan woorden, op de volgende pagina een foto-overzicht.

U krijgt de hartelijke groeten en Gods zegen wordt u toe gebeden.

Henrike en Henry Bos



De kerkdiensten voor de komende periode

datum	bijzonderheid	voorganger
23-mrt		ds. Hetty Boot
30-mrt		Mw. Janetta Wanders (Steenwijkerwold)
6-apr	koffiedrinken	ds. Hetty Boot
13-apr	Palmzondag	ds. W.H. van Boeijen (Dedemsvaart)
17-apr	Viering H.A. Witte Donderdag 19.30	ds. Hetty Boot
18-apr	Goede Vrijdag 19.30 (Lijdensevangelie)	Janny Hop & Henry Bos
20-apr	1e Paasdag	ds. Hetty Boot
27-apr	Zangdienst 'op weg naar Emmaüs'	Janny Hop & Henry Bos
4-mei	koffiedrinken	ds. Hetty Boot
11-mei		ds. Sjaak van 't Kruis (Akkrum)
18-mei	Zangdienst met uw favoriete lied	ds. Hetty Boot
25-mei		dhr. Willem Voogd (Rouveen)
29-mei	Hemelvaart 9.30	ds. Hetty Boot
1-jun	koffiedrinken	dhr. Klaas de Lange (Marknesse)
8-jun	1e Pinksterdag	ds. Hetty Boot
15-jun		ds. Klaas van der Kamp (Kampen)
22-jun	Viering H.A.	ds. Hetty Boot
29-jun		Pastor Roelie Stevens (Steenwijk)



In ongeveer de helft van de diensten gaat onze eigen dominee Hetty Boot voor. Voor de rest maken we gebruik van gastvoorgangers uit de omgeving. Onbekend moet niet betekenen onbemind, daarom een korte introductie.

Mw. Janetta Wanders (Steenwijkerwold) is een nieuwe naam. Zij is actief in de protestantse gemeente Blokzijl en is opgeleid als voorganger in rouwdiensten. Daarnaast gaat ze ook voor in 'gewone diensten'.

Ds. W.H. van Boeijen (1965) uit Dedemsvaart is ondertussen een bekend gezicht. In 1992 werd hij predikant van de Hervormde kerk in Ferwerd, daarna in 1997 kreeg hij die rol in Hoogeveen. In 2004 verhuisde hij naar Hervormd Rockanje en vanaf 2011 t/m 2018 was hij predikant in Ter Aar.

Emeritus ds. J. M. (Sjaak) van 't Kruis (1952) uit Akkrum zijn eerste gemeente (1977-1983) waren de Friese dorpen Oosternijkerk, Morra-Lioessens en Paesens. Daarna was hij tot 1990 zendingspredikant en docent van de Christelijke kerk in Midden Sulawesi (Indonesië). Tot zijn emeritaat in 2018 werkte hij in algemene dienst voor de Protestantse Kerk in Nederland als beleidsmedewerker en scriba voor de Molukse kerken en migranten kerken.

Dhr. Willem Voogd uit Rouveen komt al jaren en is inmiddels een vertrouwd gezicht.

Dhr. Klaas de Lange uit Marknesse is 'oud en vertrouwd' in Willemsoord en omgeving.

Classispredikant ds. Klaas van der Kamp (1959) begon zijn predikantschap in 1988 in Zwaagwest-einde. In 1991 van hij de scriba van de Provinciale Kerkvergadering van de hervormde kerk in Overijssel. In 1999 werd hij uitgever bij Jongbloed in Heerenveen (de 'Bijbeldrukkerij'). vanaf 2008 secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en sinds 2018 is hij onze classispredikant.

Roelie Stevens uit Steenwijk heeft voor haar studie als kerkelijk werker (al wat langer geleden) stage gelopen in onze gemeente. Zij is nu kerkelijk werker in de protestantse gemeente Zuidwolde.



Kerk en samenleving radioprogramma

Radio Weststellingwerf Centraal
Zendfrequenties Wolvega e.o. 105.0 Mhz
Noordwolde e.o. 107.4 Mhz Kabel 104.1 Mhz 2017-2018

19.00 uur - 20.00 uur Uitzending van de radiokerkdienst
20.00 uur - 21.00 uur "In de korenschuur" (Muziekprogramma)

Zondag 23 maart	Noordwolde
Zondag 30 maart	Oldelamer
Zondag 6 april	Ter Holten
Zondag 13 april	Willemsoord
Zondag 20 april	Lindestreek
Zondag 27 april	Scherpenzeel
Zondag 4 mei	Doopsgezinde Kerk
Zondag 11 mei	Boyl
Zondag 18 mei	Oldeberkoop
Zondag 25 mei	Toevlucht
Zondag 1 juni	Mirt
Zondag 8 juni	Non Stop
Zondag 15 juni	Maranatha
Zondag 22 juni	R.K. Wolvega



Gedenkwaardige dagen

- 22-04-1936 mevr. H.J. Grooters-Dedden, Joh. Bogermanstraat 16
8331 GZ Steenwijk
- 26-04-1942 mevr. A. Dedden-Berger, Steenwijkerweg 152
8338 LH Willemsoord
- 30-04-1942 mevr. A.T. Oosterveld-Oostenbrink, ds. Schipperstraat 5
8338 SL Willemsoord
- 04-05-1938 dhr. J. Kaastra, Oldemarktseweg 119J
8341 SC Steenwijkwerwold
- 01-06-1944 dhr. J. Oosterveld, Steenwijkerweg 65
8397 LB De Blesse

Huwelijksjubilea

- 16-04-2025 61 jaar getrouwd
Fam. Dedden, Steenwijkerweg 152
8338 LH Willemsoord



De Protestantse Gemeente Dienst

De PGD legt bezoeken af in zijn/haar wijk. De indeling is als volgt:

Gonnie Logchies: tel.nr: 06-41584828

Kon. Wilhelminalaan tot aan Pr. Willem Alexanderlaan.

Janny Hop: tel.nr. 0521-854343

De Pol, Löhnislaan, De Blesse, Peperga en
Steenwijkerweg Noord vanaf plaatsnaam De Blesse.



Tinie Winters: tel.nr: 0521-588515

Vanaf kruising Willemsoord Steenwijkerweg noord tot aan plaatsnaambord De Blesse, Konijnenbergen en Eikenlaan tot kruising Friese Veldweg

Neeltsje Eppinga: tel.nr: 0521-589719

Ds. Schipperstraat, Ir.C.A. Kloosterhuisstraat, Olde Meinenbos, Annie Klijzinglaan en Pr. Van Oranjelaan

Joke en Cor Sijbesma: tel.nr: 0521-588093

Vanaf kruising Willemsoord, Paasloregeel, Aan de Regel, Friese Veldweg en Basserveld.

Ankie Koopmans: tel.nr. 0561-441736

Markeweg, Nijksweg en Friese Veldweg vanaf Eikenlaan tot Markeweg

Hans Schiere: tel.nr: 06-29562054

Vanaf kruising Willemsoord Steenwijkerweg zuid tot aan Witte Paarden

Ypie Klarenberg: tel.nr: 06-24690802

Pr. Frederikstraat, Kon. Wilhelminalaan vanaf Alexanderlaan en Westvierdeparten

Contactpersonen: Jannie Hop: tel.nr. 06-10281461

Ypie Klarenberg: tel.nr. 06-24690802





Bij ons kunt u terecht voor

printwerk - drukwerk
signing - belettering
websites - online diensten
maatwerk



bijzonder
druk



bijzonder
online



bijzonder
sign

De one-stop-shop voor **signing**,
drukwerk en **online communicatie!**

Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | www.bijzonderdruk.nl